

## Van veteranen kun je veel leren

5 **Waar denk jij aan als je het woord *veteraan* hoort? Misschien wel aan oude mannen die vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een beetje goed zit je dan wel. Een veteraan is iemand die op militaire missie is geweest. Dat kan dus ook iemand van 22 zijn. Wat de veteranen hebben meegemaakt is niet alleen stoer en spannend. Je kunt er veel van leren.**



### Belangrijk werk

10 Gelukkig is er in Nederland op dit moment geen oorlog. Toch hebben we in Nederland een leger en zijn er militairen. Deze militairen – mannen en vrouwen – werken vaak in (oorlogs)gebieden over de hele wereld. Zo zijn er op dit moment vredesmissies van Nederlandse militairen in Mali, Irak en Afghanistan. In deze gebieden helpen Nederlandse militairen om, samen met de lokale instanties, de vrede in het gebied terug te brengen of te bewaken. De militairen verblijven vaak lange tijd in zo'n gebied en doen daar belangrijk werk. Zodra ze terugkomen van zo'n missie noemen we hen een 'veteraan'.

### 15 Nederlandse Veteranendag

20 Om de Nederlandse veteranen te eren wordt er sinds 2005 elk laatste weekend van juni in Den Haag de *Nederlandse Veteranendag* georganiseerd. Die dag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, waarin erkenning en waardering voor hen centraal staat. Tijdens die dag is er altijd een plechtigheid in de Ridderzaal met koning Willem-Alexander, worden er onderscheidingen en medailles uitgereikt, wordt er een defilé (een soort grote optocht) gehouden met veteranen en is er een grote bijeenkomst op het Malieveld, waar veteranen en burgers elkaar kunnen ontmoeten. De festiviteiten op die dag worden ook altijd op televisie uitgezonden.

### Veteraan in de klas

25 Tijdens hun missies maken de militairen van alles mee. Niet alleen moeten zij af en toe vechten, zij hebben vooral veel te maken met mensen die een andere taal spreken en een andere cultuur hebben. Ook zijn ze lange tijd van huis en missen ze hun familie, kinderen en vrienden. Van al die ervaringen leren zij veel. Om die ervaringen te delen met anderen is er sinds een aantal jaar het landelijke programma 'Veteraan in de klas'. In dit programma kunnen basisscholen en middelbare scholen een gastles van een veteraan aanvragen. Tijdens die gastles vertelt een speciaal daarvoor opgeleide veteraan over zijn of haar ervaringen en gaat hij of zij met de leerlingen in gesprek over uiteenlopende vragen, zoals : hoe is het om als uitgezonden militair lang van huis te zijn in een risicovol gebied? Wat doet een oorlogssituatie met een mens? Is wat je zelf meemaakt anders dan wat er op het journaal over wordt verteld? Wat heb je zelf over voor vrede?

### Heel enthousiast

35 Scholen die al mee hebben gedaan aan het programma zijn heel enthousiast. 'Ik dacht dat militairen niet zo aardig waren, maar het bleek dat ze juist heel aardig zijn tegen de mensen in dat land. Ze spelen niet echt de baas,' aldus Patrijk uit groep 8. Wil je meer weten over veteranen en wil je zelf ook een veteraan in jouw klas uitnodigen? Ga dan naar [www.veteraneninstituut.nl/veteraanindeklas](http://www.veteraneninstituut.nl/veteraanindeklas).

**Naar:** [www.veteraneninstituut.nl/veteraanindeklas](http://www.veteraneninstituut.nl/veteraanindeklas), [www.defensie.nl](http://www.defensie.nl).