

15 oktober: Belangrijke dag in de Maand van de Geschiedenis

Kom kijken in Museum Militaire Traditie in Driebergen!



Museum Militaire Traditie in Driebergen besteedt in oktober in het kader van de Maand van de Geschiedenis met als thema “Wat een ramp!” onder de titel “Indië verloren, ramspoed geboren!” aandacht aan een omstreden stukje Nederlandse geschiedenis uit de jaren 1945-1950.

Als in augustus 1945 de Japanners in Nederlands- Indië capituleren, is er Nederland alles aan gelegen om zich zo spoedig mogelijk opnieuw meester te maken van de geliefde kolonie. Nederland is na vijf jaren Duitse bezetting nagenoeg failliet en kijkt uit naar de hernieuwde exploitatie en de import van de (gratis) grondstoffen uit Indië, die de vaderlandse industrie weer op de been zullen brengen. Groot is de teleurstelling, als blijkt, dat Indië onafhankelijk wenst te worden en de daad bij het woord voegt. Teleurstelling slaat om in woede, als blijkt, dat revolutionaire Indonesiërs hun wraaklust botvieren op (Indische) Nederlanders, veel vrouwen, kinderen en bevrijde krijgsgevangenen die de Japanse kampen ternauwernood hebben overleefd. Nederland wil mede om die reden de orde in Indië

herstellen, dat wil zeggen: orde, zoals Nederland het wil.



Dat is uiteindelijk niet gelukt. Een leger van ruim tweehonderdduizend man bleek in de oorlog die toen volgde, niet in staat om de gigantische kolonie weer onder controle te krijgen. Indonesië werd onafhankelijk. In 1949 volgde de soevereiniteitsoverdracht.

De economische gevolgen zouden catastrofaal zijn. Immers: “Indië verloren, ramspoed geboren”. Achteraf is gebleken, dat het, financieel gezien, allemaal wel meeviel. Zelfs na 5 december 1957, toen de Indonesische president



Soekarno alle Nederlandse bedrijven de facto nationaliseerde. Zo kwam er acht jaar na de soevereiniteitsoverdracht een einde aan een eenzijdige geldstroom richting Nederland en moesten vijftigduizend Nederlanders na hun gedwongen vertrek uit de voormalige kolonie nieuw emplooi in Nederland zoeken. Dat vonden ze in een, mede door de Amerikaanse

Marshallhulp, toen sterk opbloeiende geïndustrialiseerde, voornamelijk op Europa gerichte economie. Die kwam zelfs het verlies van drie miljard gulden aan in Indonesië geïnvesteerd Nederlands kapitaal snel te boven. “Indië verloren, rampspoed geboren!” ? Integendeel, economen beweerden al in de vijftiger jaren, dat de wederopbouw van de Indische economie juist ten koste was gegaan van de wederopbouw in Nederland.

De expositie is te bezoeken op woensdag van 9-17 uur en op zaterdag van 13-17 uur.



van Rijkevorselstraat 2
3972 ER Driebergen-Rijsenburg



0343 517588



info@museummilitairetraditie.nl



www.museummilitairetraditie.nl



NL53INGB0003888960