

Beste,

Mijn naam is Josseline Plugge en momenteel ben ik aan het afstuderen voor mijn bachelor Journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht.

Voor mijn afstudeerproject maak ik een productie over het verleden van Nederlands-Indië. Mijn interesse naar dit onderwerp komt voort uit de interesse naar mijn eigen familie. Mijn oma, van vaders kant, is Indisch Nederlandse, ook wel een Indo. En mijn opa, van moeders kant, die helaas niet meer leeft, was oud Nederlands militair in voormalig Nederlands-Indië. In mijn familie is nooit veel gesproken over het verleden. Ik romantiseerde daarom altijd het beeld van mijn oma die was geboren in Indonesië, bijvoorbeeld door het heerlijke eten dat ze altijd maakt voor ons. Tot dat ik erover door ging vragen bij mijn oma en ze er niks over kon/wilde vertellen. Hieruit is mijn idee gekomen om het verleden van Nederlands-Indië eens goed te onderzoeken en daar mijn afstudeerproject op te richten.

Mijn idee is om drie (nieuwsgierige) kleinkinderen in gesprek te laten gaan met hun grootouders over het verleden van Nederlands-Indië uit drie verschillende perspectieven. Één van de drie zal ik zelf zijn met mijn oma over de ervaring als Nederlands-Indische (familie). De ander zal een gesprek zijn tussen kleinkind en grootouder uit een Molukse familie.

Voor het derde interview ben ik nog op zoek naar een kleinkind met een grootouder die Nederlands militair was tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in voormalig Nederlands-Indië, zoals mijn opa ook was.

Mocht u interesse hebben of een Indië veteraan weten met een kleinkind die met mij in gesprek zouden willen gaan, hoor ik het heel graag!

Ik weet dat het geen gemakkelijk onderwerp is om over te praten en hier heb ik dan ook alle respect voor.

Alvast bedankt!