

## U I T N O D I G I N G

4  en 5 mei  komen er weer aan.  
We herdenken en we vieren.

Wij van Stichting NU of NOOIT, willen in de periode daarna, mentaal en/of fysiek gewonde militairen, hulpverleners en hun Thuisfront, welkom heten in het Nationaal Monument Oranjehotel .

Als dank voor jullie inzet voor Vrede & Veiligheid, kunnen we een unieke dag aanbieden. Dit doen we op de plek waar dappere mensen die jullie voorgingen gevangen hebben gezeten. Denk o.a. aan Soldaat van Oranje, de Geuzen en George Maduro.

Hun verhalen moeten verteld blijven worden!

Wil je meer te weten willen komen over dit stukje WOII-geschiedenis, meld je dan aan.

Met max.10 pers per dag, krijg je een introductie in het Oranjehotel. Aansluitend is er een wandeling van circa 10 km, onder begeleiding van Martin - Veteranenwandelgroep, over de Waalsdorpervlakte. Hij laat ons plekken zien die normaal niet toegankelijk zijn.

Halverwege is er een pitstop, deels gesponsord door Marvin Prins van Boerderij Meyendel om even iets te eten en te drinken.  
[www.meyendel.nl](http://www.meyendel.nl)

Bij terugkomst in het museum zijn we een bijzondere ervaring rijker en sluiten we de dag af.

Eigen bijdrage: € 10,-  
Data: di 17 juni en do 19 juni 2025  
Duur: 10 - 17 uur

Doordat de route door de duinen gaat is het niet mogelijk alle plekken te bereiken per rolstoel, houd hier rekening mee 

Hulphonden zijn toegestaan 

We denken in oplossingen dus heb je vragen, stel deze dan gerust!

[project.veteranen@outlook.com](mailto:project.veteranen@outlook.com)

Ook het aanmelden (met jouw keuze 17 of 19 juni) kan via dit adres.

We kijken er naar uit jullie welkom te heten op één van bovengenoemde data