

Bijzondere saamhorigheid in Cambodja



Naam en leeftijd: Mark Duijndam (38)
Rang en functie: marinier 1 algemeen KV, RTF'er
Uitzending: Cambodja UNTAC (B-cie/Cambo I 1992)
Is nu: systems analist
Hobby's: sporten, lezen, geocachen met zoon en vrouw
Hekel aan: onrecht
Beste oorlogsfilm: *The Longest Day*

een marinier die ik kende, wakkerden mijn enthousiasme aan. Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze." Duijndam bleef in totaal acht jaar bij de mariniers en draaide oefeningen in onder meer Schotland en Noorwegen. "Gewoon de dingen die je als marinier doet. Ook zijn we nog een jaar naar Aruba geweest."

Cambodja

Tijdens zijn uitzending naar Cambodja was de jonge marinier tijdens patrouilles en bij bevoorradingskonvoien naar Thailand als RTF'er verantwoordelijk voor het onderhouden van de radioverbindingen met de compagnieslocatie. "Wij zaten in Sok San midden in de jungle en moesten ook regelmatig naar Thailand voor de bevoorrading. Normaal was dat een ritje van een uur, anderhalf uur, maar in de regentijd deden we er uren over. Dan is het wel prettig dat men op de compagnieslocatie weet waar je zit."

Duijndam herinnert zich veel gebeurtenissen uit die tijd en vertelt dat lokale Cambodjanen graag meeliften met een bevoorradingskonvoi naar Thailand. "Dan had je zomaar dertig man achterop de BV's (militair rupsvoertuig; red.). Die mensen waren dan zo blij dat ze mee konden naar het vluchtelingenkamp in het niemandsland tussen Cambodja en Thailand. Dat was heel bijzonder. Ook moesten wij eens een Cambodjaanse malariapatiënt naar een Thais ziekenhuis brengen. Een tocht van een uur of zes. De patiënt overleed onderweg en op verzoek van de familie hebben we hem achtergelaten bij een aantal monniken. Dat was een van de eerste keren dat ik werd geconfronteerd

met een dode. Ik nam dat voor kennisgeving aan en stelde de compagnieslocatie op de hoogte. Voor de ziekenverpleger die bij de patiënt zat, moet dat heel anders geweest zijn."

Soms was er tijd voor ontspanning en zijn peloton ging op excursie naar Angkor Wat. "Dat was heel indrukwekkend. Een overweldigend tempelcomplex. Ik ben blij dat ik dat heb mogen zien. Omdat er geen heli beschikbaar was, moesten we met een man of dertig overnachten in een hotel in Siem Reap. Lekker een keer slapen in een echt bed en een avondje ontspannen. Dat was niet verkeerd."

Vereniging

Duijndam is bestuurslid van de Vereniging Cambodja Veteranen. "Cambodja speelt in die zin nog een rol in mijn leven. Binnen de vereniging vind je iets terug van die sfeer van toen. De vereniging heeft als doel de band onder Cambodjaveteranen te onderhouden en te versterken. Iedereen die naar Cambodja uitgezonden is geweest, dus mariniers, marinemensen, land- en luchtmachters en marechaussees, kan lid worden. In 2014 is er weer een grote reünie. Verder is het plan om tijdens de landelijke veteranendag een actieve rol te spelen. Zo willen we meelopen in het defilé. We hopen dat er voldoende aanmeldingen komen voor een representatieve groep. Ook zijn we op zoek naar mensen die willen meewerken aan de activiteiten op het Malieveld. Ik nodig dan ook alle Cambodjaveteranen uit eens op www.untac.nl (zie ook *Intercheck 7-2012*; red.) te kijken en zich aan te melden als lid." ●

Zijn uitzending naar Cambodja is een van de vele mooie ervaringen die Mark Duijndam als marinier beleefde. Toch zal hij de saamhorigheid binnen zijn peloton in Cambodja nooit vergeten. "Dat is wellicht ook de reden dat ik nu bestuurslid ben van de Vereniging Cambodja Veteranen."

Door: Klazien van Brandwijk-Wiltjer
Foto: Birgit de Roij

Na het behalen van zijn mavo-diploma ging Mark Duijndam in 1990 naar het Korps Mariniers. "Dat mijn opa marinier was geweest en altijd met trots vertelde over zijn tijd bij het korps heeft zeker een rol gespeeld in mijn keuze. Het blad *Houwe Zo* van het Contact Oud Mariniers lag altijd bij hem op tafel. Ook de verhalen van